

# Sveaborg eller Rock happy



ISBN:	9789100163242
Utgivningsdatum:	2016-05-25
Författare:	Stig Claesson
Förlag:	Albert Bonniers förlag
Kategori:	Geografi

[Sveaborg eller Rock happy.pdf](#)

[Sveaborg eller Rock happy.epub](#)

En av Nordens märkligaste platser Sveaborg är en storslagen idyll. Stig Claesson känner den väl. Han har bott där i tre månader hösten 1981 som gäst hos Nordiskt Konstcentrum, en av de konstnärer från fem nordiska länder som i omgångar får arbeta i de vackra ateljéer man inrett i en gammal kasern. Stig Claesson har varit på Sveaborg många gånger förr, bland annat under en intensiv sejour våren 1978, då han gjorde ett stort antal teckningar som gått på vandringsutställning i Norden och nu hänger på öarna. Ett generöst urval av dem illustrerar boken. Sveaborg är en rolig, upplysande och tankeväckande bok. Schablonerna står tätt i de gängse uppfattningarna om ögruppen. Stig Claesson har förmågan att inte bry sig så mycket om vedertagna uppfattningar utan se och fundera själv. Han hittar öarnas enda barrträd, han träffar Miss Strömning, han grubblar över kommandanten Cronstedt och han upplever ibland minnesrika äventyr på fastlandet.

Allt till stor glädje för läsaren, som dessutom får en vacker bok i handen. Både som tecknare och berättare på prosa utvecklade Stig Claesson en egenartad begåvning. Hans böcker utgör ofta mellanting av faktiska reportage och fiktion, illustrerade med känsliga och precisa teckningar. Stig Claesson skrev över 80 böcker. Sveaborg publicerades första gången 1981. Illustratör: Stig Claesson

Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Läs dagboken är från oktober 2004 och framåt. läs dagbok. läs dagbok. läs dagbok. Läs dagboken är från oktober 2004 och framåt. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Läser drygt 100. läs dagbok. Läser drygt 100. läs dagbok. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan.

Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Läs dagboken är från oktober 2004 och framåt. Läs dagboken är från oktober 2004 och framåt. Läs dagboken är från oktober 2004 och framåt. Läs dagboken är från oktober 2004 och framåt. Läs dagboken är från oktober 2004 och framåt.

Läser drygt 100.