

Det kallas manshat : en bok om feminism



| | |
|-------------------------|------------------------------|
| ISBN: | 9789188748492 |
| Antal sidor: | 128 |
| Upplaga: | Ny utg. |
| Utgivningsdatum: | 2003-11-01 |
| Författare: | Carin Holmberg |
| Förlag: | Modernista |
| Kategori: | Feminism & feministisk teori |

[Det kallas manshat : en bok om feminism.pdf](#)

[Det kallas manshat : en bok om feminism.epub](#)

När Carin Holmberg skrivit färdigt sin avhandling i sociologi, *Det kallas kärlek* (1993), om könsmaktordningen bland unga till synes jämställda par, hade hon mycket vrede kvar. Den fick sitt utlopp i *Det kallas manshat*, en rak och ilsken debattbok där hon visade grundläggande ojämlikheter mellan könen med en rad exempel hämtade ur media. Varför tycker den unge fotografen Jens Assur att jämlikheten 'gått för långt' för att hans sambo vägrar att städa? Varför betraktas kvinnliga chefer som 'manliga'? Varför får så många feminister frågan om de är manshatare? Carin Holmberg behöver inte läsa mellan raderna i de tidningsartiklar hon behandlar. Hon läser det som faktiskt står. Som hon skriver i sitt nyskrivna förord: 'Den bärande tanken i boken är att vi genom att inte lyssna utan enbart höra dels missar tillfällen att förstå, analysera och kritisera könsmakten, dels reproducerar densamma.' Carin Holmbergs *Det kallas manshat* är en av de tre första titlarna i Modernistas systerserie *Feminista*. Den är Carin Holmbergs andra bok, och gavs ut första gången 1996. *Det kallas manshat* är ett vasst och lättillgängligt redskap för den som vill förstå könsmaktens mekanismer, ett slags handbok i feminism om man så

Över 150 kommentarer på ett dygn. Över 150 kommentarer på ett dygn.

Det blir alla som försöker få de insomnade svenskarna att vakna, eftersom allt är emot en, till och med svenskarna. Det blir alla som försöker få de insomnade svenskarna att vakna, eftersom allt är emot en, till och

med svenskarna. Igår blev det en minst sagt livlig diskussion kring en bild på en smal, kvinnlig fotomodell. Över 150 kommentarer på ett dygn. Igår blev det en minst sagt livlig diskussion kring en bild på en smal, kvinnlig fotomodell. Det blir alla som försöker få de insomnade svenskarna att vakna, eftersom allt är emot en, till och med svenskarna. Det blir alla som försöker få de insomnade svenskarna att vakna, eftersom allt är emot en, till och med svenskarna. Över 150 kommentarer på ett dygn.

Och männen då. Det blir alla som försöker få de insomnade svenskarna att vakna, eftersom allt är emot en, till och med svenskarna. Vilka kropp Ja, visst förstår jag att du blir uppgiven. Det blir alla som försöker få de insomnade svenskarna att vakna, eftersom allt är emot en, till och med svenskarna. Vilka kropp Ja, visst förstår jag att du blir uppgiven. Vilka kropp Ja, visst förstår jag att du blir uppgiven.

Över 150 kommentarer på ett dygn.